

Lezingencyclus aan de hand van de *Graalsboodschap* - In het Licht der Waarheid - van Abd-ru-shin

De drie delen van het boek *In het Licht der Waarheid* bevatten samen 168 voordrachten die de lezer de weg wijzen naar Godsbesef en inzicht in de wereld en in zichzelf.

Abd-ru-shin, de schrijver van de Graalsboodschap, droeg de burgerlijke naam Oskar Ernst Bernhardt (1875 - 1941). Met het boek *In het Licht der Waarheid* wilde hij alle naar waarheid zoekende mensen 'toorts en staf' bieden op de weg van de geestelijke ontwikkeling naar werkelijk geluk en een betere samenleving. Zonder omwegen voert de Graalsboodschap weg uit de chaos en verwarring van de tegenwoordige tijd. Vragen van het menselijk bestaan worden eenvoudig en helder beantwoord. De basis daarvoor wordt gevormd door universele scheppingswetten, waarvan de natuurwetten die wij op aarde kennen een direct uitvloeisel vormen.

Naast antwoorden op alle grote vragen naar de zin van het bestaan vindt de lezer in de Graalsboodschap ook hulp voor velerlei levensproblemen. Stap voor stap ontvouwt zich voor hem een nieuw, alomvattend beeld van de schepping, waarin geloof en wetenschap tot eenheid worden en alle tegenstellingen tussen bestaande religies komen te vervallen.

De drie delen van *In het Licht der Waarheid* vormen als samenhangend geheel een onvergelijkbaar basiswerk van het scheppingweten.

De lezingencyclus wordt aangeboden door de uitgeverij van de stichting Graalsbeweging in Nederland en vindt plaats op 6 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei 2019. De lezingen zijn gebaseerd op inzichten uit de Graalsboodschap en bieden telkens een toepassing vanuit een ander perspectief.

Aanvangstijd telkens om 19:30 uur.

Entree: vrijwillige bijdrage

Website: www.graalsboodschap.org

Woensdag 6 februari

HET LOT

Hoe kan God dat allemaal toelaten? Over voorbestemming, gerechtigheid en de vrije wil van de mens.

Marianne de Neve-Annema, natuurgeneeskundige/docente

Korte tekst:

We leven in een maatschappij waarin alles maakbaar lijkt, waarin we onze eigen toekomst plannen. En toch zijn er telkens onverwachte gebeurtenissen, waar we geen vat op lijken te hebben. Terwijl we geloven in deze maakbare toekomst, zijn er plotseling optredende natuurrampen en is er sprake van willekeurig terrorisme. Ook in ons persoonlijke leven zijn er meevallers en tegenslagen. We spreken dan van verdiend en onverdiend lot, van beloning en straf, vergelding en karma. Maar hoe is dat verenigbaar met de vrije wil? En hoe kan God dat allemaal toelaten?

In de *Graalsboodschap* - In het Licht der Waarheid - van Abd-ru-shin zijn antwoorden op deze en andere vragen te vinden. In deze lezing gaan we op zoek naar antwoorden voor onze persoonlijke vragen over dit onderwerp.

Woensdag 6 maart

LEVEN NA DE DOOD -

Betekenis voor het hier en nu

Prof.dr. Pieter Dagnelie

Korte tekst:

Is er leven na de dood? Als we het wetenschappelijk onderzoek naar 'bijna-dood-ervaringen' (BDE's) door dr. Elisabeth Kübler-Ross, dr. Pim van Lommel en vele andere berichten serieus willen nemen, is het antwoord een volmondig ja. In deze lezing gaat de spreker een stap verder: is een synthese van wetenschappelijke en diepere inzichten in de dood mogelijk? En heeft ons leven op aarde effect op het leven daarna? Zo ja, dan heeft dit belangrijke gevolgen voor onze verantwoordelijkheid in het hier en nu.

Woensdag 3 april

LEVEN TUSSEN LICHT EN DONKER

Op zoek naar natuurwetten in het streven naar Licht en gezondheid

Rienk Stuut, arts voor Homeopathie en Algemene Geneeskunde

Korte tekst:

Aan de hand van een voorbeeld uit de homeopathische praktijk zullen de volgende thema's worden besproken: "Aan de aarde geketend zijn, wat is de rol van onze geest en wat die van het verstand, hebben wij mensen een goddelijke vonk in ons en hoe kunnen wij met de kennis van de wetten van de natuur naar Licht en gezondheid streven?"

Woensdag 8 mei

ALLES MOET NIEUW WORDEN

Christus gaf ons dit als leidraad mee. Maar wat wordt hiermee bedoeld en hoe is dit te bereiken?

Rob Verweij, directeur/bestuurder

Korte tekst:

Is er een manier om je leven anders in te richten, de weg naar het Licht te vinden en werkelijk een compleet en nieuw mens te worden? Tijdens deze lezing wordt uitgelegd, aan de hand van de voordracht 'Ontwaak!' uit de *Graalsboodschap* - In het Licht der Waarheid - van Abd-ru-shin, dat deze weg voor het oprapen ligt als we hiervoor de juiste instelling en het juiste instrumentarium vinden. Dit leidt tot een ontwaken, een wakker worden van de geestelijke mens. Deze weg is niet ingewikkeld, maar is juist te vinden in eenvoudige natuurlijkheid en is daarmee voor iedereen binnen handbereik.