

## Op weg naar kerstmis: we laten God gewoon gebeuren

Waar gaat het ook alweer om met kerst? Vrede op aarde. Al zingend besluiten we daar elke kerstviering ook mee in het lied Ere zij God. Het is een mooie gedachte, een ideaal. En het is de uiting van een diep verlangen. Wat zou het ons leven gelukkiger maken als we in vrede leven met de mensen om ons heen, maar ook met onszelf, zouden leven. Dat... we warme en liefdevolle mensen zijn. Dat... we niet verkild zijn door de ervaringen die we aan het leven hebben opgedaan. We verlangen naar een wereld waarin iedereen blij kan zijn, waar niemand vergeten wordt, of onderdrukt, of misbruikt. Een wereld waar geen geweld, geen honger, geen armoede, geen ziekte is, geen dood. En tegelijk zegt onze ratio dat dat onmogelijk is, dat het nooit anders worden zal. Heb je wat aan dit realisme? Met kerst bestrijden we alle onheil evenwel met kracht, voor tenminste twee dagen, met twee middelen die we in onszelf opdiepen: liefde en hoop. En misschien wel met geloof, hoop en liefde. Huub Oosterhuis heeft over het opdiepen van de liefde in jezelf een gedicht geschreven dat heet 'Aan de mens':

### *AAN DE MENS*

*Boom, je stam was koud en bloot  
in de winter leek je dood.*

*Komt de zomer vuur en vlam  
bloeien rozen aan je stam.*

*Mens wat ben je dood en koud  
als je niet van mensen houdt.*

*Zonder liefde vlam en vuur  
is je leven kort van duur.*

*Zonder lachen licht en lied  
zonder liefde gaat het niet.*

*Mensen leef toch en godweet  
vind je liefde bij de vleet.*

We bestrijden met kerst alle onheil met liefde en met hoop. Wat is dat laatste ten diepste? We hoorden daarover in een beroemd gedicht dat toegeschreven wordt aan Vaclav Havel, de dissidente en vervolgte schrijver die na de val van het communisme president mocht worden van Tsjecho-Slowakije. Is hoop soms dat je maar blijft denken: eigenlijk weet ik wel beter, maar tegen beter weten in blijf ik me voorstellen dat het tóch gebeurt?

Hoop is, zegt Havel, een kwaliteit van de ziel, onafhankelijk van wat er in de wereld gebeurt. Het is een gerichtheid van de geest. Zoals je ook sceptisch of cynisch ingesteld kunt zijn, zo kan je je ook instellen op een houding van hoopvol in het leven staan. Je hoeft niet geforceerd optimistisch te doen, want zegt Havel: hoop is niet hetzelfde als optimisme. Het is de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop.

En zo doen we met kerstmis alsof het wél anders kan worden, omdat het zinvol is dat te hopen. We laten het even voor het moment gebeuren. Als het dan niet blijvend vrede, verdraagzaam, vriendelijk, vrolijk kan zijn, dan toch hier en nu, even, voor dit kerstfeest. Als we dan niet meer echt in God kunnen geloven, dan toch even, hier en nu. En wij laten God gewoon gebeuren, door deze dagen goedheid, vrede, vriendelijkheid de wereld te laten regeren, althans in ons huis, met onze kring van familie en vrienden. Huub Oosterhuis zegt dat zo mooi: Het alledaagse, gewone leven is vindplaats van God. God is mens geworden, niet in mooie theorieën of allerlei gedachtenspingsels, maar, gewoon, in de zoon van een timmerman.

*Peter Korver*

## **ONGELOFELIJK OVER DE VERRASSENDE COMEBACK VAN RELIGIE**



De journaliste Yvonne Zonderop schrijft over godsdienst en krijgt vaak de vraag gesteld: wat geloof je zelf? Wie gelooft, is immers geen toeschouwer maar een deelnemer. Ze vindt deze vraag begrijpelijk, omdat de ontvanger van haar boodschap wil weten uit welke koker dit verhaal komt. Haar eerste antwoord luidt dan meestal: niets. Als je bedoelt dat ik geloof in een oude wijze man die vanaf een troon zijn wil over ons uitstort, is het antwoord: zeker niet. Ze gelooft ook niet dat drie wijzen uit het Oosten met mirre en wierook op kraambezoek kwamen bij het kindeke Jezus of dat de Rode Zee wonderbaarlijk splitste toen het volk Israëls uit Egypte vluchtte. Ze gelooft wel in de kracht van de verhalen uit het christendom. Dat wij onszelf via deze teksten- en de kunstzinnige verbeelding daarvan- iets belangrijks willen vertellen over onszelf en onze opdracht in het leven. Ze is gevoelig voor het appel dat daarin doorklinkt.

Vanuit deze geloofsopvatting beschrijft Zonderop de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen. Eind jaren zestig begon de grote uittocht uit de kerk, die eigenlijk niet meer is opgehouden. Nederland seculariseerde snel, heftig en massaal, rücksichtsloser dan in landen om ons heen. In een bestek van dertig jaar veranderde de sociale norm van gelovig naar ongelovig. De vrije zondag ging voortaan op aan sportbeoe-



YVONNE ZONDEROP  
**ONGELOFELIJK**

Over de verrassende comeback  
van religie

ZIPPERS

fening, aan koopzondagen of ander amusement, niet aan vanzelfsprekend kerkbezoek. Deze persoonlijke bevrijding- want zo voelde het voor veel mensen- had grote maatschappelijke gevolgen. De afvalligheid voelde als een doelbewust afscheid van een bedompte en beperkende levenssfeer. Het adagium luidde: laat ons vooral zelf beslissen. In het ideaalbeeld van een vrij en autonoom individu was geen ruimte voor onderschikking aan iets groters dan het eigen ik. Wie zo nodig wilde geloven, moest zich maar terugtrekken in de privésfeer, weg uit de openbare ruimte, zodat de

rest van de samenleving er tenminste geen hinder van ondervond. Maar deze ontwikkeling heeft volgens de schrijfster een belangrijke keerzijde. Je kunt de kerk, of juist gezegd het geloof, wel de rug toekeren, maar daarmee is de kous niet af. Als je vrijheid opvat als de mogelijkheid om vrij te zijn van bindingen en verplichtingen, eindig je in een geestelijk niemandsland. Het blijkt dat voor veel mensen een praktisch, welvarend leven zonder betekenisgeving en zonder diepere bindingen helemaal niet bevredigend is. Ze willen ergens toe behoren. Het is een inzicht dat langzaam doordringt in de maatschappij, tot verlegenheid van degenen die het liberale gedachtegoed uitdragen en die het vaak moeilijk valt te praten over wat ze drijft.

Een politicus die deze ontwikkeling wel degelijk voorzag is de voormalig VVD-fractie leider Frits Bolkestein. In een interview in 1994 aan het *NRC Handelsblad* zei hij: mensen hebben een bezielend verband nodig. Vrijheid is wel belangrijk, maar het is niet genoeg. Daarom zou de VVD er goed aan doen het christendom als inspiratiebron opnieuw op te nemen in haar beginselprogramma, waar het in 1980 uit was verwijderd. Hij zag dat veel VVD'ers de democratische rechtsstaat beschouwden als de ultieme basis voor onze samenleving. Maar ze zagen over het hoofd dat die rechtsstaat rust op waarden die hij niet uit zichzelf haalt, maar die elders vandaan komen. Als je die waarden niet onderkent en onderhoudt komt de democratische rechtsstaat in het luchtledige te hangen.

Yvonne Zonderop stelt vast, dat mensen die opgroeiden in de jaren zestig en zeventig niets zo belangrijk vinden als onafhankelijkheid en persoonlijke vrijheid. Twintigers en beginnertigers stellen juist vragen bij het resultaat van die enorme vrijheidsdrang. Is autonomie inderdaad het hoogst bereikbare doel in een mensenleven? Wie na 2000 volwassen werd, zag de Twin Towers instorten, het populisme opkomen, en kreeg daarna een financiële crisis te

verstouwen. Het vast contract ging eraan, de digitale revolutie greep om zich heen, het klimaatprobleem doemde op. Op het wereldtoneel kondigde zich een verschuiving van de machtsbalans aan: de opkomst van Azië, een gevoel van neergang in het Westen. Globalisering en de snelle opmars van nieuwe technologie hebben mensen het unheimliche gevoel gegeven dat ze de controle over hun leven uit handen hebben gegeven. De stemming van het land is niet: er is een tekort aan vrijheid, laten we daar eens voor strijden. Er is juist behoefte aan het tegendeel: aan betrokkenheid, aan begrenzing en aan geborgenheid. De liberale utopie heeft ons veel vrijheid opgeleverd, maar ze is doorgeslagen. Als vrijheid onbeperkt kan oprukken komt gelijkheid- die andere belangrijke waarde- al snel in gedrang. Wie vrijheid en individualisme als maat der dingen ziet, loopt het grote risico waardevolle verbanden kapot te slaan. Deze bewustwording doet steeds meer mensen onderkennen, dat godsdienst je een coherent verhaal biedt om staande te blijven in een leven dat jou voor een belangrijk deel overkomt. Want dat is misschien wel de kern van religieus zijn: erin berusten dat het leven uiteindelijk niet in jouw hand ligt. Religieuze mensen leven in het besef van beperking en tekortkoming. Ze vertrouwen erop dat een Hogere het uiteindelijk goed met ze voorheeft. Dat is hun bron van kracht.

*Gerard Knoop*

## **Vrede op aarde**

In november 2018 werd het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. In de oorlogsjaren 1914-1918 was er ieder jaar één moment dat de betrokken legers het vuren staakten. Op beide Kerstdagen zwegen de kanonnen. Het kwam voor dat op die dagen soldaten van beide zijden zich verbroederden. Even was het in de loopgraven vrede op aarde.

Helaas heeft de militair en dichter Wilfred Owen het Kerstfeest van 1918 niet mogen beleven.

Wilfred Owen is de belangrijkste van de 'War Poets', een groep van Engelse dichters die de oorlog 1914-1918 tot thema van hun werk maakten. Op 4 november 1918 sneuvelde Owen bij de plaats Ors aan het Sambre-Oise front. Het nieuws van zijn dood bereikte zijn ouders op 11 november 2018, op de dag dat alle klokken in hun woonplaats Shrewsbury luidden om te vieren dat op deze dag de wapenstilstand werd gesloten, die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. Na vier jaren van oorlogsgeweld en meer dan negen miljoen doden: eindelijk vrede.

## *Gedicht*

### **Wilfred Owen (1893-1918)** **Lofzang op gedoemde jonge gasten**

*Welk klokgelui betaamt voor wie vergaan als dieren?  
Alleen het monsterlijke woeden van mortieren.  
Of neen, alleen de ratel van een mitraillette –  
Geen mens raffelt zo schoon een laatste schietgebed.*

*Voor hen geen bel of toeters, krans of kerkhofblom.  
Geen treurmuziek – tenzij stampij van die orkesten  
Die slechts bestaan uit slagwerk van kartets en bom  
En bugels, jankend over droevige gewesten.*

*Waar brandt hun kaars? De vlam die hun ten afscheid heet?  
Niet in de hand van jonge broertjes. In hun ógen  
Laat nooit het vuur dat hen gedenken zal zich doven.*

*De bleekheid van verloofdes dient hun lijk tot kleed.  
Eén bloem: de tedere berusting der beminden.  
En elke schemering: het luiken van de blinden.*

**ROEKEN & Co**  
INSTALLATEURS



Centrale verwarming • Sanitair • Gasleidingen • Waterleidingen  
Electra • Dakbedekking • Dakgoten • Verlichting • Airconditioning  
Rubberstraat 6, 1411 AL Naarden. Telefoon 035 69 31 616

## **INTERVIEW met Maarten Kruimer: Zoek verbinding met elkaar!**

Inmiddels allang geen onbekende meer in onze afdelingen in Gooi Noord: Maarten Kruimer uit Almere, 41 jaar. Op 7 oktober ging hij nog voor in een trio themadienst in Laren.

### *Kun je om te beginnen iets meer over jezelf vertellen?*

Op 31 oktober 1977 werd ik geboren in de Haarlemmermeer, onder de rook van Schiphol. Mijn wieg stond in een bescheiden, burgerlijk en gereformeerd milieu. Niet veel later lieten mijn ouders mij dan ook dopen in de plaatselijke kerk. In het kerkblad sprak de predikant zijn verbazing uit voor het feit dat ik op Hervormingsdag geboren was, maar dat ik toch niet vernoemd bleek naar de grote Reformator....

Mijn verdere jeugd zou ik doorbrengen in Almere, de plaats waar ik uiteindelijk na mijn studietijd ook terugkeerde. Inmiddels bijna 10 jaar getrouwd en vader van twee jongens, in de leeftijd van bijna 4 en 8.

Mijn beroepsmatige achtergrond is docent Geschiedenis, maar geef inmiddels ook enkele jaren Godsdienstlessen. Daarbij combineer ik werkzaamheden als begeleider van jongeren met autisme in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het lesgeven aan een reguliere scholengemeenschap.

### *Op welke manier ben je betrokken geraakt bij de Vrijzinnigen in Gooi-Noord?*

Dat is een leuke geschiedenis die bijna 30 jaar geleden begint op de middelbare school, als Peter Korver ('meneer Korver') twee jaar lang mijn mentor is en Geschiedenis en Godsdienst doceert. Het besef van het bestaan van de Nederlandse Protestantenvbond ontstond door gesprekken die we toen meermalen voerden. En 'meneer Korver' was soms direct na de les alweer snel op pad voor de kerk...

Pas in 2012 oriënteerde ik mij opnieuw op aansluiting bij meer vrijzinnige protestanten, en kwam de NPB weer naar boven... niet veel later schreef ik mij in als lid in Huizen en vriend in Laren-Blaricum-Weesp. Overigens ben ik nog altijd lid van de Protestantse Kerk Nederland, inmiddels bij een gemeente in Amsterdam.

### *Je hebt gekozen voor werken in het onderwijs. Wat heeft je daarvoor gemotiveerd?*

Met veel plezier werk ik inmiddels 16 jaren in het onderwijs. Vanuit het perspectief: iets leren aan anderen over de wortels van cultuur, traditie en geloof. Ik vind het van heel veel waarde als het lukt om jongeren iets aan inzicht te

leren geven in wat 'geschiedenis en godsdienst' met mensen doet. Hoe het mensen vormt en dat je het heden niet zonder het verleden beter leert begrijpen. Het klinkt als een klassieker, maar ik denk nog steeds dat dit heel erg belangrijk is. Juist ook in een samenleving die steeds meer gepolariseerd lijkt en waarin het voor jongeren steeds lastiger wordt de invloed en informatiestroom van media zo goed mogelijk op zin en onzin te schatten.

***Wat is voor jou de uitdaging in 'Theologie' en van het voorgaan in diensten?***

Met tussenliggende periodes studeer ik steeds iets verder in Theologie en Levensbeschouwing. Dit begon korte tijd aan de Theologische Universiteit in Kampen en zette zich de afgelopen jaren voort aan het OVP (Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig pastoraat). Het volgen van Theologie is voor mij inmiddels een 'levensweg' geworden, of een 'way of life', om het zo wat uit te drukken. Het plezier is er nog altijd niet minder om.

De momenten waarop ik ook voorga en voordrachten houd bij diverse vrijzinnige geloofsgemeenschappen, inmiddels al 5 jaar, zijn voor mij nog steeds oefeningen in het vormgeven van liturgie en inhoud geven aan het verdiepen van geloofsvragen.

***Wat zou je onze leden en vrienden willen meegeven?***

Eigenlijk kan ik daar heel kort in zijn: zoek verbinding met elkaar! In steeds kleiner wordende gemeenschappen is het van heel veel waarde als er samen gedeeld kan worden in wat er speelt aan lief en leed en dat er gevierd wordt, wat gevierd mag worden: het zoeken naar verbinding met de Ene, het Ene. Verbinding dus, waarbij ik het vergroten en versterken van gezamenlijke vieringen van de afdelingen in Gooi-Noord als een voorwaarde zie voor het 'kennen van elkaar'. Ondanks dat dit niet altijd zo eenvoudig is, nu veel leden en betrokkenen steeds ouder worden.

Ik wens ons, hoe dan ook, zoveel mogelijk inspirerende momenten, en hopelijk nog jaren toe...



## *Jij*

*Jij kunt een schouder zijn voor de mens in verdriet  
en verlorenheid.*

*Jij kunt een arm zijn om een mens in de kou.*

*Jij kunt een licht zijn voor een mens struikelend in  
het donker.*

*Jij kunt een vuur zijn voor een mens verkild in het leven.*

*Als we elkaar laten voelen : jij mag er zijn, jij bent goed,*

*Jij kunt een schouder zijn, jij kunt een arm zijn.*

*Als we elkaar laten voelen, ik ben een schouder voor jou,*

*ik ben een arm om je heen, een licht op je levenspad:*

*dan zal er minder eenzaamheid zijn.*

### **Bij de zondagse bijeenkomsten**

Zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een week voordat de Advent begint, gedenken we de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het gaat om Piet en Eefje Snabili die resp. op 17 januari en 30 juni overleden zijn. We staan ook stil bij al die andere mensen die ons lief zijn en die ons dit jaar of eerder ontvielen. Ds. Peter Korver is de voorganger en Nico Strubbe de pianist/organist.

**Zondag 2 december**, 1e advent is Annemike van der Meiden in ons midden. Marcus van de Heide verzorgt het muzikale gedeelte.

**Zondag 9 december** wordt er een Triodienst gehouden in de Remonstrantse kerk Ds.P.J.C. Korver is de voorganger.

### **Zondag 16 december Adventsbijeenkomst**

Deze bijeenkomst begint om 11.00 uur met een kopje koffie. Het zal een muxiek- en luisterovertuigend worden met als thema "dromen". Verschillende generaties komen aan het woord. Iemand die zwanger is droomt anders dan iemand van 90 jaar. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. U bent van harte welkom!

### **Kerstavonddienst, 24 december , aanvang 19.30 uur**

In deze dienst zal mw. J. Werner-van Slooten voorgaan, terwijl Nico Strubbe het muzikale gedeelte verzorgt.



**Zondag 6 januari** beginnen we de dienst met het uitwisselen van de gebruikelijke goede wensen voor het Nieuwe Jaar. Daarna volgt een korte dienst o.l.v. ds. Peter Korver. Marcus van de Heide verzorgt het muzikale gedeelte van deze bijeenkomst.

**Zondag 13 januari** is er een Triodienst in de Remonstrantse kerk. Mw. M.T. Bregman zal dan voorgaan.

**Zondag 20 januari** is mw. C.A. van de Kuil de voorganger en Marcus van de Heide de organist.

**Zondag 27 januari** is er een bezinningsbijeenkomst, waarin dr. R.M. Nepveu de gastspreker is.

**Zondag 3 februari** is er geen dienst bij ons i.v.m. Mini-kerkendag.

## ACIVITEITEN

### Literatuurkring op dinsdag 18 december



De literatuurkring heeft een nieuw boek gekozen om in december te bespreken. Het is *De regen van Ionah* van de Spaanse schrijver Santiago Pajares. Het is een vertelling om levenslessen duidelijk te maken. De auteur treedt in de traditie van 'Le Petit Prince' van Saint-Exupéry. Het is een spannend verhaal over een jongen die opgroeit in de woestijn. Ionah kent niets anders dan de eindeloze woestijn waarin hij al zijn hele leven leeft met zijn moeder. Erger dan hitte, honger of dorst is echter de stilte die Jonas omringt wanneer zijn moeder sterft als hij twaalf jaar is en hij alleen haar verhalen en haar stem nog in zijn hoofd heeft. Zo groeit hij op. Pajares schetst in deze moderne fabel de volwassenwording van een naïeve, wijze hoofdpersoon, die zijn barre maar veilige thuisbasis op zeker moment toch moet verlaten om te overleven. 'De regen van Ionah' is een verhaal over doorzetten om te overleven. Over de essentie van het bestaan: voldoende drinken en eten binnenkrijgen. Door zijn eenvoud heeft het overleven een eigen schoonheid. Maar het verhaal schetst ook schitterend de verworvenheden van de mensheid. Naast het schrijven, is daar ook de rijkdom van de muziek. Tot zijn frustratie kent Ionah de piano niet. En dan is er natuurlijk de behoefte aan anderen. Ook daaraan ontkomt hij niet. Maar dat impliceert gevaren die veel bedreigender

zijn dan die van de woestijn. Leven is wellicht toch wat anders dan overleven. U bent uitgenodigd om mee te doen. Wanneer u zich opgeeft via [peterkorver@upcmail.nl](mailto:peterkorver@upcmail.nl) krijgt u de gespreksvragen van tevoren toegestuurd. Tijd: 10.30 - 12.00 uur  
NB: De volgende bijeenkomst van de literatuurkring is op 22 januari.

## **Gespreksochtend**

Op dinsdag 8 januari bent u welkom op onze gespreksochtend. De vraag aan ieder van ons is: wat zijn voor jou de bakens in het leven? Een baken is een richtingwijzer, een vast oriëntatiepunt. Een voorbeeldpersoon kan een baken zijn, of een (heilig) boek, of een ideaal, of een bepaald soort vertrouwen, of een geloof. Ik hoop dat ieder van u in het kort iets willen noemen dat voor u een baken was en wellicht nog is. Ongetwijfeld levert dat een boeiend gesprek op! Tijd: 10.30 - 12.00 uur

## **OVERIGE BERICHTEN**

### **Opbrengst Fancy Fair**

Op 20 oktober is de jaarlijkse Fancy Fair gehouden, met heel veel enthousiaste medewerking van st leden/vrienden en "vrienden van vrienden". Veel dank daarvoor!

Zaterdag was de opbrengst € 1261,55. Dat druppelde zondag nog wat na en daarnaast zijn er het afgelopen half jaar ook veel boeken verkocht. In totaal kunnen we € 1907,75 overmaken naar onze bankrekening!

Er is een loterij gehouden voor de Stichting Hulphond met een opbrengst van € 151,43. De collecte van zondag 21 oktober hebben we voor hetzelfde doel bestemd, zodat naar de Stichting Hulphond € 282,53 kan worden overgemaakt. Bedragen om blij mee te zijn!

### **Collecte-opbrengsten**

In de afgelopen periode is twee maal een speciale collecte gehouden. De eerste was op 21 oktober, in een gezamenlijke dienst met de afdelingen Laren-Blaricum-Weesp en Huizen en Vrijzinnigen Nederland. Deze collecte hebben we voor de Stichting Hulphond bestemd, zoals al vermeld bij de Fancy Fair, de opbrengst was € 131,10. De tweede bijzondere collecte was op 11 november, in een gezamenlijke dienst met Doopsgezinden, Huiskamer-gemeente en Remonstranten. Deze collecte was bestemd voor het Nederlands Albert Schweitzerfonds en bracht €102,80 op. Ieder die hieraan heeft meegeholpen hartelijk dank!

## Voedselbank

Graag vestigen we nog een keer uw aandacht op de krat in de hal waarin (houdbare) spulletjes gedaan kunnen worden voor de Voedselbank. Tijn Kappelle maakt de krat regelmatig leeg en zorgt dat alles bij de Voedselbank terecht komt. Let u in dit kader eens op speciale aanbiedingen: twee voor de prijs van één, te veel voor mij, er gaat er één naar de Voedselbank. Kleine moeite, groot plezier!

## Middagpauzediensten in de Koepelkerk (Mariakerk)

Elke donderdag – marktdag – staan de deuren van de Mariakerk/Koepelkerk van 10.00 uur tot 15.00 uur open. Iedereen mag er binnenlopen om een kaarsje te branden, of even een moment tot rust te komen.

Verder is er elke donderdag om 12.30 uur een middagpauzedienst. Deze diensten, die een half uur duren, zijn door iedereen te bezoeken. Voorgangers uit diverse gemeentes uit Bussum en omgeving verlenen hieraan hun medewerking. Vanaf 12.00 uur is er orgelmuziek te beluisteren.

De voorgangers tijdens deze bijeenkomsten zijn op : 6 dec. hr. D. Vogelpoel; 13 dec. hr. B. Moussault; 20 dec. ds. L. Heuvelman; 27 dec. ds. P.Korver; 3 jan. hr. D. Koren; 10 jan. pastor N. Smit; 17 jan. ds. W. Metzger; 24 jan. ds. P. Korver; 31 jan. hr. D.Vogelpoel.

## Historiepenningen



Ruurt Hazewinkel, lid van onze afdeling, maakt u graag attent op zijn unieke verzameling 17e eeuwse historiepenningen. Behalve dat deze een grote schoonheid kennen, gaat achter elke penning ook een verhaal schuil van bijzondere momenten uit onze vaderlandse geschiedenis, zoals het ontzet van Leiden in de 80-jarige oorlog, Michiel de Ruyter die de vierdaagse zeeslag wint (zie afbeelding) of de moord op de gebroeders De Witt. Een belang-

rijk stuk van onze eigen Nederlandse geschiedenis wordt aanschouwelijk en begrijpelijk gemaakt. U kunt ze allemaal bekijken op [www.historiepenningen-17de-eeuw.nl](http://www.historiepenningen-17de-eeuw.nl). De historicus Luc Panhuysen schreef er de toelichtende teksten bij. Neemt u de moeite voor een uniek stukje geschiedbeleving!

## Kerstlijst

Traditiegetrouw, zo aan het eind van het jaar, de vraag of u een bijdrage wilt geven voor onze kerstlijst. Ook dit jaar zal die bijdrage voor een groot deel worden gebruikt voor een aantal 'goede doelen' waarmee wij ons op een of andere manier verbonden voelen. Het zijn doelen waar ook regelmatig voor

wordt gecollecteerd, maar op deze manier kan iets extra's gedaan worden. Uit een deel van de opbrengst kunnen ook extra uitgaven bekostigd worden. Het is fijn, als u uw bijdrage rechtstreeks overmaakt naar onze penningmeester, maar een enveloppe met inhoud, waarop staat 'kerstlijst' in de collectezak kan ook. Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdragen!

## Poetsen

Op vrijdag 21 december en vrijdag 18 januari wordt er weer schoongemaakt in de kerk. U bent van harte welkom om mee te helpen. We beginnen om 9.30 uur. Carla Welker, telefoon 035 69 41 823

## Collectanten

### Indien u verhinderd bent, dan graag zelf de vervanging regelen.

De collectanten verzorgen ook de koffie en hun wordt vriendelijk verzocht om uiterlijk om **9.50 uur** aanwezig te zijn. En als de tijd het toelaat, ter verwelcoming in de hal te gaan staan.

2 december	Elly Tibboel	tel. 035 69 12 339
	Tijn Kappelle	tel. 06 13784670
24 december	Reina Boelens	tel. 035 69 22 947
	Ineke Meeuwis	tel. 035 52 62 135
6 januari	Hanneke en Louis van Beek	tel. 035 69 48 030
20 januari	Henny en Girma Adea	tel. 035 68 38 358
27 januari	Bep Topma	tel. 035 69 47 858
	Nel van Gooswilligen	tel. 035 69 48 403

## Autodienst

Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan één van de onderstaande personen bellen, bij voorkeur uiterlijk zaterdag vóór 19.00 uur.

Gerrit Katerberg	telefoon 035 69 34 276 in december
Bep Topma	telefoon 035 69 47 858 in januari
Nel van Gooswilligen	telefoon 035 69 48 403 in februari
Ruurt Hazewinkel	telefoon 035 69 20 993 in maart



Begin dit jaar stond deze tekst van Wilfred de Bruijn in Trouw: *'Het concept kerk vind ik ijzersterk. Je verenigt een groep mensen één keer in de week in dezelfde ruimte, om daar samen te zitten, te staan en te zingen. En te luisteren naar een intelligente analyse van complexe teksten, waar je ook nog door geïnspireerd kunt raken. Waar vind je zoiets nog? Een plaats waar mensen vrijwillig naartoe gaan om zich buiten de dagelijkse gang van zaken te concentreren op datgene wat het dagelijks leven overstijgt.'*

Zullen we hier een poster van maken!?

Het is zo'n opbeurende tekst die precies weergeeft wat er op zondagmorgen in onze overdenkingen gebeurt. De media doet soms voorkomen alsof kerkgang een bloedeloze stoffige gebeurtenis is, mede gelet op de terugloop in bezoekersaantallen.

Ook ik verbaas me hierover gezien de behoefte aan inspiratie en diepgang wat door jong en oud in grote getale overal geconsumeerd wordt bij de vele spirituele centra in binnen- en buitenland.

Ik zag kortgeleden de film 'Walk with me' over Plum Village, het klooster van de Vietnamese Thich Nath Hanh in Zuidfrankrijk en toevallig was er kort daarop de documentaire 'De boeddhistische blik' op de televisie over ditzelfde spirituele centrum. Busladingen vol met binnen- en buitenlandse gasten, die daar een retraite doen en onder andere mindfulness lopen.

Enerzijds begrijp ik het wel, want retraites zijn weldadig, helemaal als er niet gesproken mag worden. En er is geen sociaal gedoe. Dan kom je geheel weer thuis. Maar anderzijds...?

Hier zijn ook inspirerende personen die inspiratie en diepgang bieden. Daarvoor hoeven we echt niet ver weg...

Maar wat is het verschil met daar en hier? Hier wordt mogelijk nog gemeend dat innerlijke rust of beleving van het goddelijke van buitenaf aangereikt moet worden, terwijl in de spirituele centra juist verwezen wordt naar onze binnenwereld. Daar zit de kern! Hoe u dat ook noemt...

In ieder geval wens ik u gezegende en liefdevolle feestdagen en dat samen zingen, bidden en luisteren ook in het nieuwe jaar een grote plek in ons hart blijft innemen.

*Maria Hockers-Maijer*

## **Zondag 2 december om 10.30 uur - Ontmoeting met Meara Cloosterman. Een andere kijk op de euro!**

De mensheid, in haar verlangen naar welzijn en welvaart, streeft al sinds mensenheugenis naar een natuurlijk evenwicht tussen beiden. In het spanningsveld met zelfbeschikkingsrecht en onbaatzuchtigheid aan de ene kant en macht en hebzucht aan de andere kant is dit verlangen wereldwijd tot in de haarvaten van onze samenleving doorgedrongen. Mede door wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen staan wij aan het begin van een nieuw tijdperk en aan ons is de keuze hoe het leven er nu en in de toekomst op aarde uit zal zien. Wij zijn als mensheid gezamenlijk verantwoordelijk voor al het leven op aarde. Wij dienen letterlijk en figuurlijk zowel ecologisch als economisch, in onszelf en onze omgeving, het juiste leefklimaat hiervoor te scheppen. In het verhaal waar we deze morgen naar gaan luistere geven twee jonge mensen gehoor aan dit verlangen naar een natuurlijk evenwicht en het laat zien hoe zij in hun leven hier op creatieve wijze vorm aan geven.

## **Zondag 16 december om 10.30 uur Sacrale dans**

Op deze derde zondag van de Advent bevinden we ons al heel dicht bij de winterzonnepunt, de kortste dag van het jaar, waarbij de zon het verst van ons af staat. De nacht van de winterzonnepunt is de langste nacht van het jaar. In landen die noordelijker zijn dan Nederland zijn de nachten nog langer. In oeroude tijden werd tijdens midwinter de terugkeer van het licht en het weer langer worden van de dagen gevierd. Elementen van dit lichtfeest vinden we terug in het christelijke kerstfeest. In de donkere Adventstijd kijken we uit naar de terugkeer van het licht. We bereiden ons voor op de geboorte van Jezus, die het Licht van de Wereld genoemd wordt.

We gaan op zoek naar de inhoud en betekenis van het kerstfeest, dat door de commercie gekaapt wordt. Met duur eten en luxe cadeaus dreigen we te verdrinken in de uiterlijke kanten van dit feest. Op deze ochtend doen we Sacrale Dansen op klassieke, religieuze en andere muziek. Vooral zullen we dansen op muziek van het Weihnachts Oratorium van Johann Sebastian Bach.

## **Zondag 24 december om 21.00 uur - Kerstviering met Elske Bast-Fokkema**

Ook dit jaar is er op Kerstavond weer een sfeervolle bijeenkomst in de Engel. Er zal gemusiceerd worden door Tosca Roelofsen cello en Harry Schram piano. Voor af zingen we bekende kerstliederen. Het thema van dit jaar is KWETSBAARHEID.

*“De crocus wijst beton zijn grens. Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.”*

Okke Jager.

U allen van harte welkom!

**Zondag 6 januari om 10.30 uur –  
Nieuwjaarssamenkomst in ‘het teken van nieuwe wegen’.**

In deze eerste samenkomst van 2019 zullen, Maarten Kruimer en Huib Hockers, stilstaan of misschien meer nog fysiek, emotioneel en mentaal bewegen over de drempel van het nieuwe jaar waaraan dan tevens de symbolische betekenis van het gaan van nieuwe wegen kan worden gegeven.

Bewust leven vraagt van ons open te (blijven) staan voor verandering en vernieuwing en tijdens deze samenkomst zullen zij dit langs verschillende kanten belichten door o.a. bewust binnenkomen en plaatsnemen, liturgische en muzikale elementen en tenslotte weer de overgang maken van ritueel naar ‘gewoon’ samenzijn en weer naar buiten gaan om ieder onze eigen nieuwe weg te gaan.

**Zondag 20 januari om 10.30 uur – Ontmoeting met Harry Schram**

*‘Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een tegenover geven’.*

In deze overdenking gaat het over bovengenoemde tekst uit Gen. 2: 18 die voor Harry, in zijn manier van (polair) denken, centraal staat. Het gaat daarbij om vier belangrijke woordjes: niet/lo; alleen/levado; een helpend iemand/ezer; tegenover/keneghdo.

Met deze woordjes wil hij graag gaan stoeien en met de aanwezigen in gesprek gaan. Het woordje niet, komt hier voor het eerst voor in de bijbel, dat is iets bijzonders.

Het woordje alleen zegt veel over hoe de mens is bedoeld. Dat kan een aardige discussie oproepen.

Een helpend iemand betekent dus niet iemand die aan het aanrecht mag staan, maar die meer in zijn/haar mars heeft dan ons altijd is voorgehouden. Tot slot het woordje tegenover, dat een heel bijzondere invulling van de mens betekent. De medemens staat dus niet achter of naast iemand, maar recht tegenover mij. Vanuit deze vier woordjes krijg je een totaal ander zicht op wat mensheid in de bijbel betekent. Niet slecht, niet zondig, maar zoals hij/zij bedoeld is.

Kom luisteren en praat mee over een onderwerp dat ons allen aangaat.

## Activiteiten

**Zondag 9 december om 15.00 uur**

### **Adembenemend samenspel door het Comus kwartet.**



Strijkkwartetten spelen is een genot. Daarom besloten de leden van het Comuskwartet zich na hun oprichting in 2015 te noemen naar de Griekse god van de vrolijkheid, Comus. Met een adembenemend samenspel maakt het kwartet van elk concert een feest om naar te luisteren. De vier strijkers leerden elkaar kennen tijdens een zomercursus, waar zij lessen in kamermuziek kregen. Op het repertoire staan werken

van Haydn, Mendelsohn, Andriessen en Kodaly. Het kwartet behaalde in 2017 de tweede prijs op het Tristan Keuris Kamermuziekconcours en kreeg een masterclass van violiste Liesbeth Ackermans. Daarnaast volgde het kwartet lessen bij Frank de Groot en Franc Polman.

Het Comuskwartet bestaat uit Margriet Oomen, cello, Roos Vermeulen, viool, Clara van Emmerik, viool en Steffie Ypma, altviool.

**Zondag 27 januari om 15.00 uur**



### **Vrij musiceren door Nectar**

Vrij musiceren vanuit innerlijke Stilte en daarmee de luisteraar de mogelijkheid bieden om ook in verbinding te zijn met innerlijke Stilte. Dat is wat de klanken van Nectar doen.

De muzikale improvisaties zijn, zoals het leven zelf, altijd weer verrassend. De ene keer energiek en beweeglijk, een andere keer verstillend, ruimte gevend en meditatief.

Tijdens een concert worden diverse instrumenten bespeeld: e.piano, orgel, snaarinstrumenten (swaramandala en nada tarangini), klankbuizen en -schalen, diverse percussie-instrumenten en de (alt)dwarsfluit.

Nectar bestaat uit Percusiem, Jacqueline van Koolwijk en Nicole Schmaloeer.

Toegangsprijs concerten: € 12,50

## OVERIGE BERICHTEN

### **Inleveren kopij**

De redactie vraagt uw kopij voor het februari-maartnummer van 2019 uiterlijk 18 januari per e-mail te sturen naar Maria Hockers-Maijer, e-mail: [maria@hockersenmaijer.nl](mailto:maria@hockersenmaijer.nl)





## Van de bestuurstafel

De Themadienst in Laren op zondag 7 oktober. Het verheugt ons te kunnen meedelen dat de collecte voor de slachtoffers van de ramp die Sulawesi had getroffen, het mooie bedrag van 120.- euro heeft opgebracht.

### **De toekomst van de locatie Weesp.**

Het bestuur heeft in oktober een gesprek had met Teun en Ria Pels als vertegenwoordigers van de leden van de locatie Weesp. In het gesprek werd duidelijk dat het voortzetten van de reguliere diensten aldaar niet meer mogelijk is. De aanwezigheid tijdens de diensten loopt terug, en het is voor de mensen die voor een goed verloop van de zondagse bijeenkomsten moeten zorgen, een te zware belasting geworden.

Het aanbod van het bestuur om een of meer taxi's in te zetten, zodat leden van Weesp de maandelijkse dienst in Laren kunnen bijwonen, is overwogen. De leden van Weesp zijn, zeer begrijpelijk, zeer gehecht aan de Van Houten kerk, en zien er tegen op om de reis naar Laren te maken – ook zeer begrijpelijk. Besloten werd om, bij wijze van experiment, op Kerstmorgen onze vrienden in Weesp de gelegenheid te geven om per taxi naar Laren te reizen. Omdat een geloofsgemeenschap ook een dragende functie heeft, het bevorderen en in stand houden van het sociale contact, zullen in 2019 de leden van Weesp een keer in de maand bij elkaar komen op zondag in de consistorie. Een bijeenkomst zonder voorganger, met een eigen invulling door de leden. Op de locatie Laren verandert er niets. Een reguliere dienst met, na januari, een voorganger op niet meer de eerste, maar op de tweede zondag van de maand en maandelijks een activiteit op de woensdagmiddag.

**De Adventsbijeenkomst in Laren.** Op woensdag 19 december zijn de leden van Weesp daarbij van harte welkom. Zie ook de rubriek Berichten van de locatie Laren.

Henk Blokland heeft in 2018 de redactie gevoerd van de kopij voor Op Weg. In 2019 zal hij zijn redactionele bijdrage beperken tot de rubrieken Van de bestuurstafel en Berichten van de locatie Laren. Het bestuur wenst u goede Kerstdagen, een jaarwisseling zonder al te veel geknal, en een behouden vaart in het nieuwe jaar 2019.

## Overdenkingen

Het grootste moment van alle tijden is een volkomen willekeurige gebeurtenis: de eerste zonsopgang op de eerste dag van de schepping.

Paradox: Hoe kan God die niet bestaat, tegelijk aanwezig en afwezig zijn.

De kinderboekenschrijver Jan Paul Schutten, winnaar van de Gouden Griffel 2008. Religieuze ervaringen ontstaan op de zelfde plaats in de hersenen als epileptische aanvallen en drugshallucinaties – daarom lijken die soms op goddelijke ervaringen.

Als er alleen materie zou zijn, zouden wij niet bestaan. Er is antimaterie nodig om iets op gang te brengen, in beweging te zetten, iets laten ontstaan. Als er alleen symmetrie zou zijn, zou er geen creativiteit ontstaan. Er is asymmetrie nodig om iets nieuws te creëren, verrast en verwonderd te worden, schoonheid te doen ontstaan en zo een schoonheidservaring mogelijk te maken.

Het is goed dat het leven niet makkelijk is, anders zouden we niets leren.

Wat is geld? Een soort vertaalmechanisme. Het vertaalt de waarde van het ene in die van de andere. Zelf heeft het geen verdere betekenis.

Te denken dat je gelukkig kunt zijn zonder geld, is spiritueel snobisme. Albert Camus.

Zijn is: gezien worden.

Wat is privacy? Privacy gaat niet om wat je te verbergen hebt. Privacy gaat om alles wat je voor je zelf wilt houden, omdat je daartoe het recht hebt. Je eigen vrijheid, je eigen veiligheid. Je eigen vrijheid: het belangrijkste goed ter wereld.

Optimisme is de zweepslag van de vooruitgang. Een uitspraak van Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, in het programma Zomergasten van zondag 26 augustus.

Sanne Wallis de Vries. Geloof is een kwestie van naastenliefde. Van licht maken bij een ander die in het donker zit.

Dromen is de basis van elke wetenschap. Wie had gedacht dat de mens zou kunnen vliegen?

Alle verhalen eindigen gelukkig als je maar op tijd stopt. Annie M.G. Schmidt.

## Toen

*Kerstmorgen vroeg ... De prille jaren vijftig  
buiten voelbaar onder de winterkou,  
de rode kolenkachel was nog amper lauw,  
maar de elektra-kaarsjes in de kerstboom deden*

*hun best, de kleine jongen wreef zijn handen,  
maar bleef zich warmen aan het zachte stille licht, zo af en toe kneept hij  
zijn ogen dicht,  
waardoor het nét leek of er echte kaarsjes brandden.*

*De mooie kaart van oma op het schrijfbureau,  
'Gelukkig Kerstfeest!' las hij ... En dat was ook zo.*

Jan Boerstoel

### **Anne Herman-Mc Carthy**

We hebben samen afscheid genomen van onze Anne Herman.

Ineke van de Kuil leidde de afscheidsdienst.

Sprekers namens onze geloofsgemeenschap waren Harry Schram, Jeanne Goebertus-Hoogendoorn en Henk Blokland.

Ook haar zonen Maarten en Karel hebben het woord gevoerd, Annemieke heeft op de blokfluit gespeeld samen met een goede vriend van de familie. Psalm 23 werd door Henk gelezen in de Engelse versie, *The Lord is my Shepherd, I shall not want*, zoals deze te vinden is in The Book of Common Prayer. Hij herdacht Anne als trouw lid van onze geloofsgemeenschap en bedankte haar voor de vele jaren die zij als voortreffelijk secretaris de afdeling heeft gediend.

Jeanne herinnerde ons aan een Anne die altijd klaarstond voor de afdeling. Zo heeft zij als voorzitter vele jaren samengewerkt met Anne als secretaris.

Samen met haar man Peet zorgde Anne met liefde voor het kerkje en de tuin.

Ook de mens Anne heeft Jeanne met warmte en respect herdacht.

We weten niet hoe Anne de overgang om vanuit Engeland naar Nederland te gaan, heeft ervaren. Zij zal heimwee hebben gehad, maar daar was nooit iets van te merken. Het grootste deel van haar leven heeft zij doorgebracht in Laren, met haar man en later met hun kinderen..

Anne had, zoals Harry Schram haar schetste, het evenwicht in zich van een

Martha én van een Maria. Zij kon goed luisteren en meedenken, en als het er op aankwam, wist zij ook van aanpakken. Toen haar kinderen alle drie naar haar geboortegrond verhuisden, heeft zij, na het overlijden van Peet, overwogen om terug te keren. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Haar vruchtbare leven eindigde in Laren, waar zij zo vele gelukkige jaren heeft gekend.

Harry eindigde met een gedicht, *The Kitchen Prayer*.

*O Lord of pots and pans and tins  
Since I've no time to be  
A saint by doing lovely things  
Or watching late with Thee  
Or dreaming in the dawn light  
Or storming heaven's gates.  
Make me a saint by getting meals  
And washing up the plates.  
Although I must have Martha's hands  
I have a Mary mind.  
And when I black the boots and shoes  
Thy sandals, Lord, I find.  
I think of how they trod the earth  
What time I scrub the floor  
Accept this meditation Lord  
I haven't time for more.*

## **Berichten van de locatie LAREN**

### **Onderhoudswerkzaamheden**

Zoals u ongetwijfeld hebt opgemerkt is er de afgelopen tijd rondom het kerkgebouw veel veranderd.

Onze hovenier heeft een groots werk verricht. Er is uitgebreid gesnoeid, de grote berg oud snoeiafval achterin de tuin is afgevoerd.

Het grasveld aan de voorzijde is geëgaliseerd en nieuw ingezaaid. In de achtertuin zijn graszoden gelegd, er slingert zich een paadje met witte kiezelsteentjes doorheen.

In het voorjaar worden op de schaduwrijke hellingen aan de achterzijde varens geplant.

Het bijgebouw is opgeknapt en ziet er weer toonbaar uit.

In de komende tijd begint rietdekker De Boer met het uitvoeren van reparaties aan het rieten dak. De verwachting is, dat het groot onderhoud van het dak wordt uitgevoerd in januari.

Dankzij het legaat dat we hebben ontvangen van een begunstiger van de voormalige afdeling Laren-Blaricum, kunnen wij deze lang uitgestelde, maar zeer noodzakelijke, werkzaamheden laten verrichten.

In de *Gedachtenisdienst* op zondag 2 december zal Ineke van de Kuil voor- gaan.

De dienst op **Kerstmorgen** wordt geleid door Ineke van de Kuil en Harry Schram samen.

De **Adventsmiddag** op woensdag 19 december. U zult verrast zijn over de invulling van het programma!

Aanvang van de Adventsmiddag: **14.00 uur**.

Het is bij alle leden en vrienden bekend dat iedereen die u meebrengt, welkom is. Uiteraard geldt deze uitnodiging ook voor onze vrienden van Weesp. Wilt u tijdig aan Roeli Olthof (telefoon 030 2287628) laten weten dat u komt, en met hoeveel personen?

We kunnen ons verheugen op deze traditionele stemmig-gezellige bijeen- komst!

## **Berichten van de locatie WEESP**

### **Zanggroep**

De bijeenkomsten van de zanggroep staan gepland op de donderdagen van 6 en 20 december, tijd 13.30 - 15.30 uur. Zoals altijd: ingang Nieuwstraat 72.

### **Dienst december 2018**

Zondag 9 december: ds.M.Kruimer, Almere.

- sleuteldienst: dhr.T.Pels;
- dienst: mevr. R.Pels-Broekhuizen en dhr.T.Pels.

### **Kerstbijeenkomst, zondag 23 december 2018**

Ook dit jaar willen we in een bijzondere bijeenkomst de kerstgedachte beleven in woord, muziek en gezelligheid. We luisteren naar een kerstverhaal en we zingen de bekende kerstliederen. Ook de zanggroep zal op deze morgen zich laten horen. Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee klaar, en we beginnen om 10.30 uur. U bent allen welkom.

### **Nieuwjaarsbijeenkomst, zondag 6 januari 2019**

Op zondag 6 januari is er geen dienst, maar wel een gezellig samenzijn om de nieuwjaarswensen voor 2019 uit te wisselen. De bijeenkomst wordt gehouden in de consistoriekamer, ingang Nieuwstraat 72. Aanvang 10.30 uur.

### **Diensten en overige activiteiten in januari 2019**

Het bestuur en de begeleiders van de activiteiten in Laren-Blaricum en Weesp bespreken momenteel plannen voor de toekomst van de locatie Weesp. Dit omdat het aantal bezoekende leden van de diensten en activiteiten drastisch terugloopt en het voor mij als begeleider van de activiteiten in Weesp een te zware opgave wordt nu het aantal behulpzame handen afneemt. We zoeken daarom naar een oplossing waarin we u als lid toch nog zoveel bijeenkomsten kunnen bieden om u deelgenoot te blijven voelen van onze geloofsgemeenschap. In de komende periode zullen we u na de diensten op de hoogte houden van onze vorderingen en voorstellen. Over de verdere invulling wat betreft de activiteiten in januari zult u nader worden geïnformeerd.

*Teun Pels*



# DE GROOT

UITVAART

- **Dag & Nacht bereikbaar**
- **Speciale familiekamers**

De Groot Uitvaart, Havenstraat 23-25, 1271 AB Huizen,  
telefoon (035) 525 43 63, [www.degrootuitvaart.nl](http://www.degrootuitvaart.nl)

BGNU



Ruim 120 jaar de Uitvaartverzorgers voor het Gooi en Omstreken



Miriam



Niels

# Van Vuure

Begrafenis en Crematie Onderneming

Dag en nacht bereikbaar  
**(035) 624 75 31**  
[www.vanvuure.nl](http://www.vanvuure.nl)

## **Vrijzinnigen Naarden-Bussum**

**Kerkgebouw 'Majellakapel'**, Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum

Telefoon 035 691 35 48

**Website:** [www.npbbussum.nl](http://www.npbbussum.nl)

**Voorganger:** Ds. P.J.C. Korver, Verlengde Fortlaan 104, 1412 EA Naarden

e-mail: [peterkorver@upcmail.nl](mailto:peterkorver@upcmail.nl) Telefoon 035 88 77 892

**Pastoraal medewerker:** Mw. J. Werner-van Slooten,

Nwe Hilversumseweg 18 B 1406 TE Bussum

e-mail: [info@zininzicht.nl](mailto:info@zininzicht.nl) Telefoon 035 69 80 908

**Adviseur:** Dr. R.M. Nepveu, Kuijperlaan 21, 1412 EV Naarden

Telefoon 035 694 37 71

**Voorzitter:** Mw. M. Katerberg-Muns, e-mail: [gkaterberg@solcon.nl](mailto:gkaterberg@solcon.nl)

Telefoon 035 693 42 76

**Secretaris:** Hr. J. Vos, Gooilandweg 120, 1271 LA, Huizen

e-mail: [e-mail: majellakapel@gmail.com](mailto:majellakapel@gmail.com) Mobiel 06.12.95.00.59

**Penningmeester:** Vacant

**Administrateur:** Hr. H.F.A. Hockers, Zomerkade 362, 1273 SX Huizen

Telefoon 035 52 31 992. e-mail [info@hockersenmajier.nl](mailto:info@hockersenmajier.nl)

Bank: Rekeningnummer NL71ABNA0554 4299 42

of Rekeningnummer NL25INGB 0000 0038 38.

t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB afd. Naarden-Bussum te Bussum

**Verhuur:** Jan Vos, e-mail: [Majellakapel@gmail.com](mailto:Majellakapel@gmail.com) Mobiel 06 315 315 96

**Redactie:** Mw. P. van Gooswilligen-de Klerck, e-mail: [nel@vangooswilligen.nl](mailto:nel@vangooswilligen.nl)

## **Vrijzinnigen Huizen**

**Kerkgebouw 'De Engel'**: C. Francklaan 13, 1272 EC Huizen

Telefoon 035 52 54 754. [info@engel-huizen.nl](mailto:info@engel-huizen.nl)

**Website:** [www.engel-huizen.nl](http://www.engel-huizen.nl)

**Pastoraal medewerker:** Mw. Joke Werner-van Slooten

Telefoon 035 69 80 908. e-mail: [info@zininzicht.nl](mailto:info@zininzicht.nl)

**Voorzitter:** Mw. Maria Hockers-Maijer, Zomerkade 362, 1273 SX Huizen

Telefoon 035 523 19 92. e-mail: [maria@hockersenmajier.nl](mailto:maria@hockersenmajier.nl)

**Secretaris:** Mw. Willy Schoeman, telefoon 035 533 64 83

e-mail: [willy.schoeman@casema.nl](mailto:willy.schoeman@casema.nl)

**Penningmeester:** Hr. Huib Hockers, telefoon 035 523 19 92

e-mail: [info@hockersenmajier.nl](mailto:info@hockersenmajier.nl)

Bank: NL15INGB0000237691 t.n.v. NPBAfdHuizen

**Algemeen bestuurslid:** Hr. Gerard Knoop, Noolseweg 11, 1261 EA Blaricum

telefoon 06 54 70 65 59. e-mail: [g.knoop@xs4all.nl](mailto:g.knoop@xs4all.nl)

**Verhuur:** Mw. Marilou van Vlaardingen, van Treslongstraat 2, 1272 AP Huizen

Telefoon 526 31 05. e-mail: [verhuur@engel-huizen.nl](mailto:verhuur@engel-huizen.nl)

**Redactie:** Maria Hockers-Maijer; e-mail: [maria@hockersenmajier.nl](mailto:maria@hockersenmajier.nl)