

Een alternatief onze vader

Daarboven in de hemel
daar woon je niet meer God
Je wil is geen wet meer
en je rijk is nog niet gekomen

Maar je woont nu in mij
en daar zul je altijd blijven
Daar is je rijk nog niet uit
en al is je wil geen wet meer
jij leeft voort in mij

Ik dank je voor alles wat je me geeft
en voor alles wat je me vergeeft
nu al zoveel jaren
waarin je mijn verlangens af en toe vervult

Blijf in mij wonen
zodat ik kan blijven zoeken
naar de bron die jij bent
naar het leven dat jij voor ogen hebt

Amen



Mr. drs. Johan de Wit