

Maandbrief, april 2024



De maand april begint dit jaar op 2^e Paasdag, en als vanzelf kijken we even terug naar de diensten rond Pasen.

Hieronder een foto die genomen is in de Doopsgezinde kerk, op de zondag vóór Pasen, van de kinderen die tijdens de dienst Palmpasen-stokken hadden gemaakt:



Wat een leuk gezicht en wat waren de kinderen trots op hun mooie stokken.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren er speciale bijeenkomsten, en op 1^e Paasdag een mooie feestelijke dienst, met heel veel muziek en poëzie. Als thema had Joke gekozen voor *Vertrouwen in een nieuw begin* en daarnaast speelde ook steeds mee: *Meer dan het gewone*. Als je goed bent voor degene die goed is voor jou, wat doe je dan meer dan een ander?



Collecte-opbrengst: op 10 maart is bij een triodienst gecollecteerd voor de stichting Kinderen in Nood. Deze collecte bracht € 131,25 op. Dank aan alle gevers!

Boekenverkoop: we zitten ongeveer halverwege tussen twee boekenmarkten, de laatste was vorig jaar op 28 oktober en de volgende staat gepland voor 12 oktober 2024. Tussendoor gaat de verkoop van boeken vanuit ons Internet-boekwinkeltje *De Boekanterie* steeds door en ook van de boeken die op de piano worden neergezet wordt regelmatig wat verkocht. De opbrengst van het afgelopen half jaar maken we nu vast over. In totaal is dat € 447,40 !

Ten slotte:

De lente is de natuur die zegt: 'Laten we feesten!'

(Robin Williams)

Marijke Katerberg-Muns



Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):

7 april: Maarten Kruimer zal de dienst leiden, het thema is 'De weg van hoop', met als toelichting: Met Pasen vierden we een feest van 'bevrijding'. Er gaat een nieuw licht op over wegen van leven. Hoe bewegen we verder over wegen van hoop? 'Hoop' als een woord dat richting geeft, juist 'in het licht' van bevrijding. Marcus van der Heide zorgt voor de muzikale begeleiding.

14 april: een gezamenlijke dienst met de Huiskamergemeente en de Remonstranten **in de Remonstrantse Kerk**, met ds. Peter Korver als voorganger. Het thema is: *Worstelen met God*. We hebben op zekere momenten allemaal te worstelen met het bestaan, met de zin van alles, met ons godsbeeld. We lezen daarbij het verhaal van Jakob die worstelt met God uit Genesis 32.

21 april: een dienst onder leiding van Irene Hörst, met Marcus van der Heide als organist.

28 april: een triodienst met de Huiskamergemeente en de Doopsgezinden **in ons eigen gebouw**. Ds. Annegreet van der Wijk gaat voor en Nico Strubbe verzorgt de muziek.

Koffiedienst (graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):

7 april: Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)

21 april: Nel van Gooswilligen (69 48 403) en Nelleke Lampen (06 5110 7291)

28 april: Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)

Autodienst

Soms is het lastig om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u graag opgehaald worden.

Neemt u in dat geval even contact op met Reina Boelens (tel. 035 – 69 22 947) of Ineke Meeuwis (tel. 06 506 288 29), dan proberen zij iets voor u te regelen

Ledenvergadering

De ledenvergadering staat gepland op dinsdagmiddag, 30 april, aanvang 14.00 uur. Uiterlijk rond 21 april krijgen onze leden en vrienden daar een uitnodiging voor.

De ledenvergadering is altijd een belangrijk moment in het jaar. We bespreken zaken die onze afdeling betreffen, u kunt zelf uw vragen en opmerkingen kwijt en we ontmoeten elkaar na afloop ook op een informele manier.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst!



Literatuurkring: op woensdag 3 april om 11.15 uur (let op afwijkend tijdstip) komen we bij elkaar in de



koffiekamer van de Majellakapel. We bespreken met elkaar *De kleindochter*, van Bernhard Schlink.

Niet lang nadat Kaspar in de jaren zestig Birgit in Oost-Berlijn ontmoet, vraagt hij haar ten huwelijk. Ze stemt toe onder één voorwaarde: hij helpt haar te vluchten uit de DDR. De vlucht slaagt.

Als Birgit overlijdt is Kaspar zeventig jaar en boekhandelaar in Berlijn.

Lezend in de dagboeken van zijn overleden vrouw ontdekt hij dat ze al die jaren iets voor hem verzwegen: bij de vlucht liet ze haar dochtertje Svenja achter, met wie ze nooit meer contact heeft opgenomen.

Kaspar besluit Svenja te zoeken en vindt haar in een kleine rechts-radicalen dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland. Er is ook een kleindochter en met haar bouwt Kaspar een aarzende relatie op.

CCIV-lezing

Op donderdag 4 april, om 20.00 uur, spreekt Elma Drayer in de Spieghelkerk, Nieuwe 's Gravelandseweg 34 in Bussum, over het onderwerp *Identiteitspolitiek*.

Toegang € 10,-. **Reserveren is noodzakelijk en kan via de website van de CCIV: www.cciv.nl**

Op deze website vindt u ook verdere informatie.

Wat is tijd?

Augustinus schreef eens, dat als niemand hem ernaar vroeg, hij wist wat tijd is. Maar zodra men hem ernaar vroeg, wist hij het niet meer. Wellicht geldt dat ook voor ons. Maar, denk ik, voor velen zijn tijd en ruimte allereerst onbegrensde grootheden. Zo dacht ook de grote natuurkundige Newton.

Voor de filosoof Aristoteles uit de Oudheid was tijd echter de duur van gebeurtenissen. Dus geen gebeurtenis, geen tijd.

Tegenwoordig wordt algemeen aanvaard dat 13,8 miljard jaar geleden de Oerknal heeft plaatsgevonden, waardoor het heelal ontstond. Daarmee ontstonden ook tijd en ruimte. Deze twee vormen, met Einstein, samen de ruimte-tijd, als vier samenhangende dimensies.

Dit alles is natuurlijk interessant, maar voor ons is tijd vooral iets dat we beleven.

In de tandartsstoel gezeten duurt tijd, voor ons gevoel, veel langer dan wanneer wij een boeiende film bekijken of een pakkend boek lezen. Juist kunstuitingen kunnen ons de tijd laten vergeten.

Tijd is in onze cultuur een belangrijke economische factor geworden. In de industrie gaat het om een zo snel mogelijke productie van zoveel mogelijk producten.

Belangrijk voor ons mensen is ook: tijd te behouden voor onszelf. Ons bewegend in de natuur, of ons bezig houdend met onze hobby's, of onze accu opladend tijdens een uur van psychologische, filosofische of

religieuze bezinning, of geïnspireerd wordend door een vorm van kunst, betekent een zinvol en waardevol gebruik maken van tijd.

Nu het voorjaar nadert, kunnen we de tijd nemen te genieten van de opbloeiende natuur. Dat stemt ons vrolijk en doet ons even de dreigingen en spanningen van deze tijd vergeten.

dr. Rob Nepveu.

Hieronder een gedicht van Czesław Miłosz, een Poolse dichter die leefde van 1911 tot 2004. Het gedicht is tijdens de dienst van 1^e Paasdag voorgelezen.

Zo'n gelukkige dag

De mist was vroeg gezakt, ik werkte in de tuin.
De kolibries stonden stil boven de bloeiende kamperfoelie.
Er was geen ding op aarde dat ik zou willen hebben.
Ik kende niemand die het benijden waard was.
Wat aan kwaad was geschied, had ik vergeten.
Ik schaamde me niet bij de gedachte dat ik was wie ik ben.
Ik voelde nergens in mijn lichaam pijn.
Toen ik mij oprichtte, zag ik de blauwe zee en zeilen

