



Iepenlaan 26,
1406 PW Bussum

www.majellakapel.nl

Maandbrief, mei 2024



In de vorige maandbrief nam ik een citaat op over de lente, en ja, rond de Majellakapel is de komst van de lente nu heel duidelijk te zien, met van alles dat in bloei staat. In deze aflevering weer wat foto's om u te laten mee-genieten, ook als u niet in de gelegenheid bent om zelf naar de Majellakapel toe te komen.

Net op de valreep van het versturen van deze maandbrief is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. U krijgt daar natuurlijk t.z.t. de notulen van, maar in deze maandbrief komt u vast een kleine impressie tegen.

De komende maand begint met de nationale dodenherdenking en de 5 mei-viering, twee weken later is het Pinksteren. Een bijzondere maand dus weer. We hopen elkaar op diverse plaatsen te ontmoeten.



Ten slotte meld ik u nog de collecte-opbrengst van de triodienst van 28 april. We collecteerden voor de St. Hellabeem. Die collecte bracht € 78,50 op.

Dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen!

Marijke Katerberg-Muns

Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):

5 mei: een bezinningsbijeenkomst met dr. Rob Nepveu als spreker. Rob gaat het hebben over *transposities*. Transpositie betekent overzetten, omzetten of verplaatsen en je kunt daarbij bv. denken aan muziek die wordt omgezet in een andere toonsoort, of een boek waar een film van wordt gemaakt.

12 mei: een gezamenlijke dienst met de Huiskamergemeente en de Remonstranten, **in ons eigen gebouw**, met mevrouw Etje Verhagen-Krikke als voorganger en Nico Strubbe op de vleugel. Mevrouw Etje Verhagen gaat het hebben over Verbondenheid, met een verhaal van Toon Tellegen dat als titel heeft: alles denken, en een uitstapje naar Ubuntu.

19 mei: we vieren Pinksteren, met Annemike van der Meiden als voorganger en Marcus van der Heide op het orgel of de vleugel. Het thema is: *taal*. Waarbij Annemike als toelichting geeft: 'Want ieder hoorde het (de boodschap over, van Jezus) in zijn eigen taal. Al jaren verdwijnen veel talen door allerlei redenen. Waarom lukte Esperanto niet?'

26 mei: een triodienst met de Huiskamergemeente en de Doopsgezinden **in de Doopsgezinde kerk**. Ds. Greteke de Vries gaat voor.

Koffiedienst (graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):

5 mei: Nel van Gooswilligen (035-69 48 403)

12 mei: Nelleke Lampen (06 5110 7291) en Ineke Meeuwis (035-52 62 135)

19 mei: Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)

Autodienst

Soms is het lastig om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u graag opgehaald worden. Neemt u in dat geval even contact op met Reina Boelens (tel. 035 – 69 22 947) of Ineke Meeuwis (tel. 06 506 288 29), dan proberen zij iets voor u te regelen



Reflectie op de ledenvergadering,

geschreven door Reina Boelens:

Dinsdag 30 april, onze jaarlijkse ledenvergadering, een mooie zonnige dag en een verademing na veel regen en kou van de afgelopen weken. Je zou zeggen vergaderen is niet het liefste wat je doet op zo'n mooie lentedag.

Bij ons is het anders, onze vergaderingen zijn meer gezellige bijeenkomsten.

Onder leiding van onze voorzitter Marijke Katerberg worden allerlei zaken besproken en ieder kan zeggen wat hem of haar op het hart ligt.

Zoals b.v. het onderhoud van onze mooie Majellakapel of het steeds kleiner worden van onze gemeenschap. Maar ook, aandacht voor elkaar, een gemeenschap, vandaag aangevuld door een van onze leden met "een gemeenschap van onderzoekers". Een aantal mensen met een heel verschillende achtergrond, die elkaar op veel punten kunnen vinden.

De huidige formerende partijen zouden dat nou ook eens moeten doen.

Geven en nemen en het gemeenschappelijk belang niet uit het oog verliezen.

Van toepassing zou dit citaat van de Sloveense dichter Anastasius Grün kunnen zijn:

Bloemen zijn langs elke weg te vinden

Maar niet iedereen weet er een krans van te vlechten.

Literatuurkring: op woensdag 15 mei om 14.30 uur komen we bij elkaar in de koffiekamer van de Majellakapel. We bespreken met elkaar *Lessen* van Ian McEwan.

Als de wereld nog steeds te kampen heeft met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en het IJzeren Gordijn een feit is, wordt de 11-jarige Roland door zijn ouders ondergebracht op een Engelse kostschool. Ver weg van waar hij zijn idyllische jeugd doorbracht, trekt hij de aandacht van zijn pianolerares, Miriam Cornell. Jaren later, als zijn vrouw Alissa plotsklaps verdwenen is en hij met hun vier maanden oude zoontje achterblijft, gaat Roland niet alleen op zoek naar haar, maar ook naar het waarom van zijn rusteloze bestaan. Gemiste kansen, verloren liefdes, muziek, vrienden, literatuur, seks en politiek, álles komt voorbij. Meesterschrijver McEwan weet het leven van Roland moeiteloos te verweven met de grote gebeurtenissen van onze recente geschiedenis: van de Suezcrisis naar de Cubacrisis en van de val van Muur tot de klimaatcrisis en de huidige pandemie. Een tijdsgewricht dat dichtbij McEwan zelf ligt. Met *Lessen* heeft Ian McEwan misschien wel zijn meest persoonlijke roman tot nu toe geschreven.



Opmerking: er is wat ruimte voor nieuwe deelnemers aan deze kring. Als u zin heeft om mee te doen bent u van harte welkom!

CCIV-lezingen

- Op donderdag 2 mei, om 20.00 uur, spreekt Frits Barend in het Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 49 in Bussum, over het onderwerp *Familieverhaal*.
- Op donderdag 16 mei, om 20.00 uur, spreekt Michiel Korthals in de Remonstrantse Kerk, Koningslaan 2b in Bussum, over het onderwerp *Goed Leven als Aardbewoners*.
- Op dinsdag 28 mei, om 20.00 uur, spreekt Pauline Weseman in het Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 49 in Bussum, over het onderwerp *Ziel zoekt Zin*.



Toegang steeds € 10,-. **Reserveren is noodzakelijk en kan via de website van de CCIV: www.cciv.nl**
Op deze website vindt u ook verdere informatie.

Gun ieder haar of zijn tijd

Decennia geleden hield de Utrechtse hoogleraar in de sociologie, prof. dr. Sj. Groenman een dieslezing, d.w.z. een lezing ter gelegenheid van de verjaardag van zijn universiteit. De titel was "Ieders tijd gaat een tijdje mee". Groenman bezat een journalistieke pen en schreef dus goed leesbaar, maar wist ook een pakkende titel te bedenken, zoals in dit geval.

Veel senioren hebben het gevoel in een heel andere tijd terecht te zijn gekomen. Soms zeggen ze wel: wat zouden onze ouders zeggen, als ze nu eens zouden terugkeren in deze tijd?

Senioren denken vaak terug aan het verleden, waarin zij "hun" tijd beleefden. Men wil die tijd dan nogal eens als de goede, oude tijd omschrijven. In feite was, helaas, die oude tijd ook allesbehalve goed. Maar men voelde zich erin thuis, omdat alles overzichtelijker was. Met name de moderne elektronica is niet minder dan een revolutionaire factor gebleken in onze cultuur en samenleving. Deze zijn ingrijpend veranderd. Een deel van de senioren is nog in staat gebleken de computer te gebruiken, een deel niet. Ik hoorde eens een kleindochter daarover tegen haar oma zeggen: maar u bent ook niet daarmee opgevoed. Fleur, de kleindochter, had dat goed begrepen. Er ligt een wereld tussen het leren schrijven met een kroontjespen (de nieuwe moest eerst in de mond genomen worden om de pen van vet te ontdoen) en het leren werken met de computer. En het hele onderwijs is totaal anders geworden. Trouwens, dat is ook het geval met de zorg. En er is ook een groot verschil ontstaan op het gebied van de taal.

Dit is allemaal begrijpelijk, maar daardoor ervaren senioren ook zoiets als een vervreemding van de huidige maatschappij. Is dat erg? Welnee. Maar laten we elkaar onze eigen tijd gunnen. Immers, voor oud en jong geldt: Ieders tijd gaat een tijdje mee. Senioren hebben veel verleden en weinig toekomst. Hun aandacht gaat daarom vaak meer uit naar het verleden. Dat was hun tijd. Jongeren hebben nog weinig verleden, maar wel veel toekomst. Zij richten zich daarom meer op de toekomst.

Nogmaals, laten we elkaar onze eigen tijd gunnen. Immers: Ieders tijd gaat een tijdje mee, alles is betrekkelijk en veranderlijk. Wie dat inziet vermijdt starheid van geest.

dr. Rob Nepveu.

Ten slotte: het volgende bericht kregen wij toegestuurd en we geven het graag aan u door:

Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats.

Tijdens deze dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Van harte nodigen wij u uit voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 4 mei a.s. om 19.00 uur in de Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen te Bussum. Inloop kerk vanaf 18.30 uur.

De dienst bestaat uit voordrachten van een aantal sprekers.

Muziekvereniging ViJos en het Jeugdkoor Kids to Express verzorgen de muzikale ondersteuning.

Aansluitend aan deze herdenkingsbijeenkomst is een stille tocht naar het monument aan de Dr. Frederik van Eedenweg waar kransleggingen zullen plaatsvinden.

De muzikale ondersteuning zal hier worden verzorgd door Muziekvereniging Het Gooi.

Namens organisatie 4 mei herdenking,

Jan Piet van Zeggelaar, Danny Verwoerd, Fred Janssen, Marc van Breemen, Ellen Hazenberg-Stoffer

