



Iepenlaan 26,
1406 PW Bussum

www.majellakapel.nl



Maandbrief, september 2024

Een nieuw seizoen

Na een lange zomer, met mooie gemeenschappelijke diensten en boeiende zomermiddagen, gaan we weer wat meer apart onze weg. Al blijven er toch steeds twee keer per maand gemeenschappelijke diensten. De Lutheranen zullen we voorlopig niet veel zien. Bij de laatste dienst in de Lutherse kerk kwamen sommigen apart even gedag zeggen bij de koffie. Waaruit blijkt dat dat samen optrekken door veel mensen wel gewaardeerd wordt!

Ik meld u de collecte-opbrengst van de dienst van 18 augustus: € 202,45, bestemd voor Kinderen in Nood. Dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen!

Marijke Katerberg-Muns

Hieronder de tekst waarmee Nel van Gooswilligen de culturele middag van 10 juli besloot:

De liefde en de tijd

Er was eens een eiland waar alle gevoelens leefden zoals geluk en droefheid samen met kennis en andere menselijke eigenschappen, waaronder ook de liefde. Op een dag merkte men dat het eiland langzaam in zee zakte en iedereen maakte een boot en verliet het eiland. De liefde was de enige die bleef tot het einde. Maar toen het eiland bijna zonk, besliste ze dat het tijd was om hulp te vragen. Rijkdom kwam langs in een grote boot en de liefde vroeg: "Kun je me meenemen?" "Nee dat kan niet", zei rijkdom, "mijn schip ligt vol met goud en zilver; er is geen plaats meer over". Toen besloot de liefde de ijdelheid te vragen, maar die zei: "Sorry je bent helemaal nat, je zou mijn spullen alleen maar beschadigen". Toen vroeg de liefde het verdriet om te helpen, maar deze was zo verdrietig dat ze alleen wilde zijn. En geluk was zo met zichzelf bezig, dat hij de liefde niet eens opmerkte. Opeens klonk een stem die zei: "Kom liefde, ik zal je meenemen". Het was een geest en de liefde was zo overweldigd door dit aanbod, dat ze zelfs vergat te vragen waar ze naar toe gingen. Toen ze op droog land aankwamen, was de geest net zo snel verdwenen als hij gekomen was en toen realiseerde de liefde zich dat ze niet wist wie haar redder was. Ze vroeg de wijsheid wie haar gered had en de wijsheid zei: "Het was de tijd". De liefde vroeg: "Waarom hielp de tijd mij?" en wijsheid antwoordde: "Omdat slechts de tijd kan begrijpen hoe waardevol de liefde is".



Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):

1 september: ds. Peter Korver gaat voor en Marcus van der Heide bespeelt het orgel. Het thema van de dienst is: *De Vreemdeling*. Hoe verhouden wij ons tot mensen en situaties die ons 'vreemd' zijn? Zijn we soms ook geen vreemde voor onszelf?

8 september: een gezamenlijke dienst met Huiskamergemeente en Remonstranten, in ons eigen gebouw. De Remonstranten hebben hiervoor ds. Claartje Sloomans uitgenodigd. Het thema van de dienst is *'openbaren en verhullen'*. U kunt daarbij denken aan Mozes, waarover in Exodus wordt verteld dat hij God zag, maar ook van achteren. God openbaart zich en verhult tegelijkertijd. Mensen laten overigens tegelijkertijd ook veel van zichzelf zien én verhullen zich. Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding.

15 september: Cathrien Roolvink gaat voor. Zij heeft gekozen voor het thema *Bron van levend water*, n.a.v. Johannes 4, de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Marcus van der Heide bespeelt het orgel.

22 september: een triodienst, samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente, in de **Doopsgezinde kerk**. De Huiskamergemeente heeft hiervoor Colet van der Ven uitgenodigd.

29 september: Joke Werner gaat voor en Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding. Het thema van de dienst is: *"mijn voorouders"* en in het verlengde daarvan *"mijn erfenis"*.

Joke voegt hier de volgende tekst aan toe:

De moessonregens zouden er aankomen en daarom begon een oude man putten in zijn tuin te graven.

'Wat doe je daar?' vroeg zijn buurman.

'Ik plant mangobomen.'

'Verwacht je dan dat je nog de vruchten van die bomen zult eten?'

'Nee. Daarvoor zal ik niet lang genoeg meer leven. Maar degenen die na mij komen, wel. Ik ben me plots gaan realiseren dat ik mijn hele leven al mango's eet van bomen die door anderen geplant zijn. Dit is mijn manier om hun mijn dank te betuigen'.

Koffiedienst (graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):

1 sept. Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)
8 sept. Nelleke Lampen (06 511 07 291) en Ineke Meeuwis (06 506 28 829)
15 sept. Reina Boelens (035-69 22 947) en Nel van Gooswilligen (035-69 48 403)
29 sept. Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)

Autodienst: Soms is het lastig om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u graag opgehaald worden. Neemt u in dat geval even contact op met Reina Boelens (tel. 035 – 69 22 947) of Ineke Meeuwis (tel. 06 506 288 29), dan proberen zij iets voor u te regelen

Literatuurkring: op woensdag 28 augustus hebben we *De dood in Venetië*, van Thomas Mann, besproken.

De volgende bespreking zal zijn op **woensdag 9 oktober, om 14.30 uur** in de koffiekamer van de Majellakapel.

Het nieuwe boek wordt per e-mail bekend gemaakt aan de deelnemers aan deze kring.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden, neemt u dan even contact op met ds. Peter Korver.

Boekenmarkt: zaterdag 12 oktober van 10.00 – 15.00 uur

Er zijn weer veel mooie boeken ingeleverd, op allerlei gebied. Ook zijn er cd's.

Mocht u willen en kunnen helpen:

- op vrijdag 11 oktober gaan we de markt opbouwen, daar is veel hulp bij nodig, zowel om te sjouwen als om koffie e.d. te verzorgen.

- op zaterdag bij de verkoop zijn mensen nodig en opnieuw ook weer om voor koffie te zorgen. De klanten kunnen tegen betaling ook koffie krijgen (geen gebak o.i.d.)

- na de verkoop moet er uiteraard weer opgeruimd worden.

En heel graag: reclame maken in uw kennissenkring voor deze boekenmarkt!



Een Joodse wijsheid

In de loop van de tijd kwamen er Joden in ons land, afkomstig uit twee verschillende gebieden. Er waren de Sefardische Joden, afkomstig uit met name Portugal. Zij hadden goede handelsbetrekkingen en daarom welkom in o.a. Amsterdam. Zij waren welvarend en lieten de fraaie Portugese synagoge bouwen. Deze Joden zijn nog altijd herkenbaar aan hun mooi klinkende Portugese namen. Spinoza hoorde tot hen. De andere groep Joden, de Asjkenazische, kwam uit Oost-Europa. Aan hun namen kan je het land of de stad van herkomst aflezen: Polak, Van Praag.

In Oost-Europa besteedden de orthodoxe Joden veel tijd aan studie van de Bijbel (Tenach genaamd) en de Talmoed. Men sprak van 'lernen' (een term ontleend aan het Duits). Maar in het midden van de 18^e eeuw ontstond er een stroming die mystiek gericht was, meer ingesteld op gevoel dan op verstandelijke studie. Deze Joden vormen de Chassidim (degenen die trouw zijn aan het Verbond, ofwel vromen). De stichter van deze beweging was rabbi Israel ben Elieser (1700 – 1760). Hij genoot een grote reputatie als een wijze rabbi en wondergenezer. Hij werd daarom Baäl sjem tov (bezitter van de goede naam) genoemd. Dat heeft betrekking op de naam van God. Een naam had en heeft in andere tijden en culturen echter veel meer betekenis dan bij ons. De naam is daar niet "maar" een naam, maar drukt het wezen van de naamdrager uit. Daarom spraken en spreken Joden de Godsnaam niet uit, maar gebruiken de klinkers van het woord "mijn heer", gevoegd bij de medeklinkers van de Godsnaam.

Het was Martin Buber, belangrijk Joods filosoof, pedagoog en godsdiensthistoricus, die het gedachtegoed van de Chassidim algemeen bekend maakte, vooral via de vele verhalen die hun traditie kenmerkt. Een daarvan draagt de titel "Daar waar men staat". In het kort weergegeven luidt de vertelling aldus:

Er was een rabbi Eisik in Krakau. Deze rabbi droomde drie keer dat hij een schat moest opgraven onder de brug die naar het paleis in Praag voert. Daarop ondernam hij de lange reis naar Praag. Daar aangekomen zag hij dat de brug bewaakt werd, maar hij bleef daar in de buurt, totdat de hoofdman van de wacht hem aansprak en deze Eisiks verhaal over de droom hoorde. De hoofdman moest erom lachen. Hij had namelijk in zijn droom de opdracht gekregen naar Krakau te gaan om een schat te zoeken in de woning van een zekere Eisik. Toen werd het rabbi Eisik duidelijk wat hij moest doen: zo spoedig mogelijk naar huis terugkeren. En thuis vond hij de schat.

Het verhaal wil duidelijk maken dat je dat wat waardevol is niet elders, maar vlakbij, daar waar je staat, moet zoeken. Je moet het waardevolle dus trachten te ontdekken in je eigen omgeving. Een wijze les. Vaak zijn we geneigd elders te zoeken naar wat in feite vlakbij te vinden is. Denk bij voorbeeld, om één voorbeeld te noemen, aan de herontdekking van de schoonheid van het eigen land tijdens de coronacrisis, toen men niet naar elders kon reizen. Maar je kunt deze wijze aanbeveling veel ruimer opvatten. Allerlei dingen dichtbij kunnen waardevol blijken. Een gesprek, een boek, een vogel (of meer vogels) in de tuin, enz. enz. Die les is zeker waardevol voor meer aan huis gebonden senioren!

dr. Rob Nepveu

Onderstaand bericht bereikte ons vanuit de werkgroep Samen Gooise Meren. We brengen het graag onder uw aandacht:

VREDESPRIJS GOOISE MEREN 2024 – MUIDEN 22 SEPTEMBER 2024

In de internationale Vredesweek in september wordt in de Gemeente Gooise Meren dit jaar voor de 8^e keer de **Vredesprijs Gooise Meren** uitgereikt.

Verantwoordelijk hiervoor is de werkgroep Samen Gooise Meren waarin verschillende culturen en levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigd.

De prijs gaat jaarlijks naar een initiatief wat ook in het afgelopen jaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan het samenleven in de gemeente en wat draait met vrijwilligers. Eerdere winnaars waren in 2022 de Groene Ruijter/GRRU en in 2023 de Bibliotheek Gooi+. De winnaar van 2024 is tot de uitreiking geheim!



De feestelijke uitreiking is **op zondag 22 september** om **14 uur** in en om de **Bibliotheek Muiden**, Kazernestraat 12, Muiden. De uitreiking wordt gedaan door de winnaar van vorig jaar.

Vooraf is er een **Vredesfietstocht van Naarden naar Muiden**. Om 12.30 uur vertrekt deze bij Stadszicht aan Voormeer Naarden. Op weg naar Muiden gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over vrede. Is vrede haalbaar en dichtbij of een wereldwijde onmogelijkheid?

Alle kinderen welkom! Vanaf +- 14.30 uur is er aandacht met beweging en spel voor kinderen. Oók op een speelse manier kunnen jongeren en volwassenen met elkaar denken en praten over vrede. **VREDE IS TE DOEN**.

Contact: Véronique Lindenburg, 06 42460325, vclindenburg@gmail.com

En als afsluiting van deze septemberbrief zomaar een mooi "septemberplaatje"

